

Spelregels Xtra Raak vragen voor aan tafel

Spel 1

1. Pak om de beurt een kaartje;
2. Lees de vraag voor en praat erover met elkaar;
3. Om door te vragen kunnen de doorvraagkaarten gratis gedownload worden van: www.Filosofiejuf.nl

Spel 2

Degene die aan de beurt is pakt een kaart en gooit daarna met de dobbelsteen.



Verzin zelf een vraag en stel die aan iemand uit de groep.



laat de persoon die links naast je zit antwoorden.



Iedereen geeft antwoord op de vraag.



Pak nog een kaart en kies één van de twee.



Pak een kaart en geef die aan iemand uit de groep.



Je mag nog een kaart pakken.



Heel veel plezier

<p>Wat is je lievelingseten?</p>	<p>Met wie zou jij graag aan tafel willen zitten?</p>	<p>Geef iemand aan tafel een compliment.</p>
<p>Wat is het mooiste compliment dat je ooit gekregen hebt?</p>	<p>Wat was vandaag je mooiste ervaring?</p>	<p>Waar word jij verdrietig van?</p>
<p>Kun je gelukkig zijn zonder vrienden?</p>	<p>Wat zou jij nog graag eens willen doen?</p>	<p>Moet je altijd aardig zijn voor je vrienden?</p>
<p>Wie bewonder je?</p>	<p>Met wie zou jij voor een dag willen ruilen?</p>	<p>Is er iemand die alles van je weet?</p>
<p>Moet je altijd direct reageren op een appje?</p>	<p>Stel iemand aan tafel een vraag.</p>	<p>Wanneer ben je populair?</p>

<p>Wat zou jij graag willen koken?</p>	<p>Bestaat er vies eten?</p>	<p>Heb je een beste vriend of vriendin?</p>
<p>Wat heb je nog nooit gegeten?</p>	<p>Is familie belangrijker dan vrienden zijn?</p>	<p>Ben jij altijd jezelf?</p>
<p>Wat doe je als je je rot voelt?</p>	<p>Wat is voor jou de fijnste plek in huis?</p>	<p>Wat is jouw positiefste eigenschap?</p>
<p>Wat is jouw negatiefste eigenschap?</p>	<p>vraag iemand aan tafel wat zijn/haar lievelingsgerecht is.</p>	<p>Ben je wel eens ergens bang voor?</p>
<p>Denk om: He bah, ik moet mijn kamer opruimen!</p>	<p>Wat is het grappigste dat je ooit hebt meegemaakt?</p>	<p>Wat is het mooiste dat je ooit hebt meegemaakt?</p>